



Gildenkring "Hoge Schuts"



Agendabespreking najaarsvergadering 2021

Datum: Donderdag 28 oktober 2021
Plaats: Sint Antonius Abt te Vorstenbosch
Adres: Nistelrodesedijk 2
Aanvang: 20:00 uur

In gildekledij

Aanwezig: 36 gildebroeders en zusters van 13 gilden

Afgemeld: Gerry van der Schoot, Hans Hoogzaad, Tonnie Brands, Ben Vissers, Jurgen Swinkels

1. Opening met de Christelijke Groet door de Hoofdman

De hoofdman opent de vergadering met de Christelijke Groet en heet iedereen van harte welkom.

2. Herdenking overleden gildeleden

Overleden gildebroeders, gildemensen die voor de eeuwigheid op reis zijn gegaan.

Beste Gildemensen,

Omdat er nu, na twee jaren meer dan 20 Gildemensen voor de eeuwigheid op reis zijn gegaan, wil ik deze mensen gedenken, te beginnen met hen die door de Corona epidemie zijn gevallen. Het is extra treurig als je geheel alleen (hoewel buiten bewustzijn gebracht) het sterven tegemoet moet gaan. Het is vooral voor de nabestaanden een erg zure appel als je op deze wijze van een geliefde afscheid moet nemen, daar moeten we tijdens deze bedenking wel even bij stil staan.

Natuurlijk zijn er ook diverse gildemensen die afscheid van ons genomen hebben die door ouderdom en/of ziekte zijn heengegaan, hetgeen niet minder verdrietig is voor de nabestaanden, maar men kan er op een andere manier mee omgaan en het afscheid een plaatsje geven, een duurzaam herinneringsplaatsje.

Hier volgen de namen van hen, die voor de eeuwigheid op reis zijn gegaan.

9 februari 2020 – Sint Antonius Abt Nuland – Piet van der Linden

Piet van der Linden overleden op zondag 9 februari in de leeftijd van 79 jaar.

Piet was vanaf 1998 lid van ons gilde en heeft in het begin van zijn lidmaatschap nog even geschoten. Vanaf medio 2002 hield hij zich o.a. bezig met het onderhoud van het gildeterrein.

Vanwege zijn vele verdiensten is Piet in 2004 onderscheiden als "Gildebroeder van het Jaar 2003".

Piet is op zaterdag 15 februari 2020 met Gilde-eer door de Gildebroeders van Nuland, in aanwezigheid van afvaardigingen van de gilden van Gildenkring Hoge Schuts, begeleid op zijn laatste Gildereis.

Na de afscheidsdienst is Piet, na een mooie mars door de bazuingroep, voor in de kerk uitgevendeld zoals hij eens ook is ingevendeld.

Wij verliezen in Piet een zeer gewaardeerde Gildebroeder.

11 februari 2020 – Gilde Sint Antonius Abt Sint Catharina Nistelrode – Adriaan van de Laar

Op 11 februari 2020 is onze gildebroeder Adriaan van de Laar overleden. Het gilde treurt om het verlies van een trouw en hulpvaardig gildelid en wapenmeester die veel voor het gilde heeft betekend. Bijna 30 jaar lid waarvan ongeveer 25 jaar als wapenmeester in het gilde. Hij zorgde ook dat wij als geweer-schietvereniging gecertificeerd werden bij de KNTS. We hebben Adriaan met gilde eer met een afvaardiging van Gildenkring Hoge Schuts herdacht op zaterdag 15 februari in de parochiekerk St. Lambertus te Nistelrode. Aansluitend is hij ter grave gelegd op de begraafplaats 'Het Loo' te Nistelrode.

12 maart 2020 – Sint Sebastiaan Gilde Oss – Mari van Lieverloo

Overleden donderdagsvond 12 maart gildebroeder Mari van Lieverloo op 71-jarige leeftijd. Het Sint Sebastiaan Gilde verliest een sociaal betrokken actieve gildebroeder. Hij maakte van 2010 tot 2019 deel uit van de Overheid als Deken-wapenmeester. Hij was een van de kartrekkers van de jeu de boules-competitie in kringverband en maakte jarenlang deel uit van de commissie lief en leed. Ook het beheer, het onderhoud en de veiligheid van het gildehuis en het gildeterrein hadden zijn continue aandacht. Vanwege gezondheidsproblemen moest hij een pas op de plaats maken. Mari stond altijd voor iedereen klaar. Hij was vooral bezig met de gezondheid en het geluk van anderen, binnen zijn familie, zijn vrienden- en kennissenkring en het gilde. In verband met het coronavirus is besloten om in besloten kring afscheid te nemen op donderdag 19 maart 2020. Hierbij zal wel het eigen gilde aanwezig om aan Mari de laatste eer te brengen. Wij zullen Mari erg missen!

22 maart 2020 – Sint Barbaragilde Dinther – Piet van Zutphen

Op zondag 22 maart is onze gildebroeder Piet van Zutphen na een kort ziektebed op 79 jarige leeftijd overleden. Piet is twee periodes lid geweest van ons gilde. In de eerste periode was Piet lid vanaf 1953 t/m 1957 als tamboer. Zijn tweede periode begon vanaf 1994 als gildebroeder, hij bekleedde binnen ons gilde enkele functies: Vanaf 1998 t/m 2001 lid van de schietcommissie, vanaf 2001 t/m 2005 lid van de tromcommissie, vanaf 2003 t/m 2006 lid van de evenementencommissie. Actief lid van het Genootschap. Het Genootschap onderhoudt op woensdagochtend het gildehuis en het terrein. Piet was Koning van ons gilde in 2010. Piet heeft door de jaren heen veel foto's gemaakt in gildeverband. Veel foto's op onze website en jaarverslagen waren foto's van Piet. Wij verliezen met Piet een waardige gildebroeder! De uitvaart van Piet vindt in besloten kring plaats.

23 maart 2020 – Sint Antonius Abt Vorstenbosch – Piet Timmers

Het is onze droeve plicht om u kennis te geven van het overlijden van onze gildebroeder Piet Timmers. Piet is op maandag 23 maart overleden na een kort ziektebed. Piet is 77 jaar oud geworden. Hij is binnen ons gilde geruime tijd als bazuinblazer actief geweest. Verder was hij 2 keer Gildekoning, de laatste keer in 2017. Hij was een actieve jeu de boules speler en regelmatig samen met Rona op de boules baan te vinden. Op 28 maart 2020 is Piet met eigen gilde een laatste groet gebracht, waarna zijn familie hem in besloten kring op zijn laatste reis begeleid. Wij verliezen met Piet een waardige gildebroeder!

28 maart 2020 – Sint Lambertus gilde Maren Kessel – Hans Bok

Op zaterdag 28 maart is gildebroeder Hans Bok op 79-jarige leeftijd overleden, aan de gevolgen van een corona-besmetting.

Hans is lid vanaf 1975, in 2015 ontving hij een kringonderscheiding van Kring Maasland vanwege de inzet tijdens zijn bestuursfunctie en zijn 40 jarige lidmaatschap bij het Gilde Sint Lambertus tevens werd hij geïnstalleerd als Ere-Deken van ons gilde.

Hans was van 1994 t/m 2007, Vice-Hoofdman.

Hans was twee keer koning van het Gilde Sint Lambertus in de jaren 1997 en 1981.

Voorzitter van de kleding/ zilver commissie van 1997 t/m 2007.

Tijdens de gildedagen trad Hans op als commandant tijdens de optocht zodat alles goed in het gareel liep.

Hans zat 26 jaar in de evenementencommissie van 1981 t/m 2007, en in de organisatiecommissie van het Gilde Sint Lambertus voor de gildedagen van, Kring Maasland 2007, Hoge Schuts 2013, en van de Kring Maasland in 2014, en tijdens deze gildedagen vertegenwoordigde hij de (Keom commissie).

Voor al zijn verdiensten kreeg Hans Bok in 2000 een koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hans was een gildebroeder waar men van op aan kon en altijd present was.

De crematie is op dinsdag 31 maart in besloten kring. Op een later tijdstip zullen ter gedachtenis een herdenkingsbijeenkomst houden

28 maart 2020 – Sint Joris gilde Berlicum – Henk van Lith

Op zaterdag 28 maart 2020 is onze Keizer Henk van Lith op 91-jarige leeftijd overleden. De dag ervoor kwam zijn vrouw Mien al te overlijden. Mien was 87 jaar oud.

De Keizer was de laatste jaren al een beetje aan het kwakkelen. De Parkinson begon namelijk steeds meer grip op hem te krijgen. Mien was na een ziekenhuisopname eind 2019 ook een zwakke vogel. Afgelopen week verslechterde de gezondheid van beiden heel snel.

Henk was onze oudste Gildebroeder. Vanaf 1945, kort na de oorlog, is hij lid van het Gilde. Onafscheidelijk van zijn broer Nol is hij altijd een zeer actief lid geweest en een uitstekende schutter. Dit leverde hem de bijnaam "Schrik van de Hoge Schuts op".

Hij wist vele vogels naar beneden te halen en hij schoot zich in 1970 tot de 26e Koning van het Sint Joris Gilde. In 2003 wist hij opnieuw de Koningsvogel te schieten en hij kon zich in 2005 tot Keizer schieten in navolging van zijn broer Nol. Dat vond hij geweldig.

Wij zullen met ons eigen Sint Joris Gilde op 3 april afscheid nemen. Wij hopen dat ondanks deze rare tijden we onze Keizer zo traditioneel mogelijk kunnen begeleiden en willen daarnaast ook iedereen de kans geven hem een laatste groet te brengen.

30 maart 2020 – Sint Sebastiaan gilde Oss – Frans van Roessel

Het is onze droeve plicht om u kennis te geven van het overlijden op 92-jarige leeftijd op 30 maart van onze gildebroeder Frans van Roessel.

Met het overlijden verliest het gilde zijn oudste gildebroeder, een markante en creatieve mens, die sinds de heropricting in 1998 lid was.

Frans heeft veel betekend voor het gilde. In 1998 vervaardigde hij de heroprictingsoorkonde die tijdens de pontificale installatieviering van het gilde werd ondertekend.

Frans was een vaardige kunstschilder die zich vooral toelegde op portretten. In 2000 schilderde hij een prachtig groepsportret van de eerste Overheid van het gilde, gebaseerd op 'De Staalmesters' van Rembrandt van Rijn. Het portret heeft een prominente plek in de gildekamer. Zijn kunstzinnigheid kwam ook van pas bij de totstandkoming van het ontwerp van het vaandel van Gildenkring Hoge Schuts, dat in 2005 in gebruik werd genomen.

Hij was een graag geziene gildebroeder met een opgewekt karakter, humor en interesse in kunst en geschiedenis. Frans was een bijzonder mens, kritisch en nauwgezet. Hij was betrokken bij het gilde en legde zich met name toe op de jeu de boules-competities. Het overlijden van zijn vrouw Nel in 2015 viel hem zwaar, maar hij pakte de draad snel weer op.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Later in het jaar zal een speciale herdenkingsdienst worden gehouden en zal Frans met zijn vrouw worden bijgezet op de natuurbegraafplaats in Schaijk.

Wij zullen Frans erg missen!

1 april 2020 - gilde Sint Antonius Abt Sint Catharina Nistelrode – Willy van de Heijden

Op 1 april is onze gildebroeder Willy van de Heijden aan het coronavirus overleden. Het is onze droeve plicht u hiervan in kennis te stellen. Willy werd 86 jaar.

Willy was vanaf november 1995 lid van ons gilde. Hij zou dit jaar gehuldigd worden voor zijn 25 jarig lidmaatschap. De laatste jaren verbleef hij in het verzorgingshuis St. Jan te Uden bij zijn partner - ons oud gildelid - Nellie Goossens die vorige week overleed aan de gevolgen van het virus. Willy behaalde tweemaal de titel gildekoning in 1998 en 2006. Sympathiek, hulpvaardig en plichtgetrouw alle gildeactiviteiten bijwonen tot zijn gezondheid het niet meer toeliet. Hij was tevreden met hetgeen hij had. Spijtig genoeg kan vanwege de verordeningen van de rijksoverheid geen afscheid met gilde eer worden gegeven.

In onze gildekapel brand, bij het Mariabeeld, een gedachteniskaars naast zijn foto in gildetenue. In onze jaarlijkse gildemis zullen we gildebroeder Willy op een gildewaardige wijze herdenken.

6 april 2020 – Sint Barbaragilde Veghel – Walter Beks

Op zondag 5 april bracht het Sint Barbaragilde Veghel met enkele Gildebroeders een vendelhuide voor de zorghelden en de bewoners bij 3 verzorgingshuizen in Veghel.

Gildebroeder Walter Beks was aanwezig in het verzorgingshuis 't Atrium. Op 6 april overleed Walter aan Corona in het verzorgingshuis. Mogelijk hebben de klanken en rituelen van zijn Gilde hem bij het afscheid van dit leven omringd.

Walter werd 83 jaar en was 40 jaar Gildebroeder, vanaf de heroprichting in 1980. Onlangs werd dit in aanwezigheid van Klaartje zijn vrouw, tegelijk met het veertig jarig bestaan van het heropgerichte Gilde, gevierd.

Walter was twee keer Koning van het Gilde, won veel Gildezilver bij het geweer- en kruisboogschieten. Ook zijn 3 zonen waren jaren actief lid van het Sint Barbaragilde.

Dinsdag 14 april werd vanwege de Coronamaatregelen, op eenvoudige maar rituele wijze afscheid genomen vóór de Sint Lambertuskerk in Veghel.

Eenvoudig, maar waardig en met respect voor deze Gildebroeder. Op afstand werd een kleine erehaag gevormd door de gildebroeders en-zusters. Van een echte samenkomst kon uiteraard geen sprake zijn.

23 april 2020 - gilde Sint Antonius Abt Sint Catharina Nistelrode – Martien Pittens

Gildebroeder Martien Pittens is op 23 april overleden. Martien is 82 jaar geworden.

Martien was vanaf de herinrichting in 1990 lid van ons gilde. Hij was een van onze eerste tamboers die onverstoord de maat aangaf als het gilde uittrok.

Vanaf het eerste moment dat ons gilde een eigen onderkomen bezat hield hij nauwgezet en onvermoeibaar het terrein bij. Stond vaak, zodra de zon opkwam, te werken op het gildeterrein aan Hoge Akkers. Ook zijn kennis en inzet bij het planten van de adoptiebomen was onmisbaar en is zeer gewaardeerd.

In de functie van kapelbeheerder maakte Martien plichtsgetrouw dagelijks de kapel open en sloot deze weer tegen de avond. De omgeving van de kapel en de Gildenhof werd door hem steeds gecontroleerd op zwerfvuil.

De laatste jaren kreeg hij lichamelijke problemen waardoor zijn mobiliteit sterk verminderde. Hij vond het erg jammer zijn hulp niet meer te kunnen geven. Gelukkig heeft hij nog kunnen genieten in het nieuwe appartement aan Laar.

Plichtgetrouw en hulpvaardig zo herinneren wij ons onze gildebroeder en tamboer Martien die zoveel als mogelijk de gildeactiviteiten bijwoonde tot zijn gezondheid het niet meer toeliet.

In onze jaarlijkse gildemis zullen we gildebroeder Martien op een gildewaardige wijze herdenken.

11 mei 2020 – Sint Lambertus gilde Maren Kessel – Lambert van Alem

Bedroefd delen wij u mee dat op maandag 11 mei Lambert van Alem uit Maren-Kessel op 76 -jarige leeftijd overleden is. Lambert was 57 jaar lid van het Gilde Sint Lambertus. Vanaf 1998 t/m 2001 was hij tamboer en vanaf 2004 was Lambert ook een fanatiek jeu de Bouler.

Vanaf 2000 t/m 2020 was hij werkzaam bij de onderhoud buitenploeg.

In 2013 ontving hij een kringonderscheiding van Kring Maasland vanwege zijn inzet en 40-jarige lidmaatschap bij het Gilde Sint Lambertus.

Lambert was een gildebrouder waar men van op aan kon, de meeste zullen hem herinneren als een gezellig persoon om mee om te gaan, hij bezat alle eigenschappen van een goede gildebrouder.

Op zaterdag 16 mei heeft zijn crematie in besloten kring plaatsgevonden. Op een later tijdstip zullen wij ter nagedachtenis een herdenkingsbijeekomst houden.

25 mei 2020 – Sint Joris gilde Berlicum – Henk Kappen

Korte tijd na het overlijden van onze Keizer is het nu onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op 25 mei 2020 ook onze Hoofdman Henk Kappen op 59-jarige leeftijd is overleden.

De Hoofdman was begin februari plotseling ernstig ziek geworden en opgenomen in het ziekenhuis. Het was al snel duidelijk dat het om de gevreesde ziekte ging, dus niet om corona. Omdat een operatie op dat moment niet mogelijk was moest er eerst bestraling plaatsvinden. Een paar weken geleden was de laatste behandeling en het leek allemaal een beetje beter te gaan. Afgelopen zondag verslechterde de situatie en moest Henk wederom worden opgenomen en in de vroege maandagochtend is hij overleden.

Henk was sinds 1972 bij de Guld. Als jeugdtamboer had hij al veel plezier in het trommelen. Broer Thijs was al langer tamboer en toendertijd hadden we een grote groep tamboers die op de Gildedagen altijd succesvol meedeed aan de wedstrijden. Henk kende zijn marsen goed, was dominant aanwezig en sloeg altijd hard.

In de voorjaarsvergadering van 10 april 2017 is Henk benoemd als Hoofdman. Hij vond dit een geweldige eer en heeft zich met veel energie ingezet voor zijn Guld. Hij nam de leiding over de bar en samen met Marij, Will, en Toos hebben ze goed gezorgd. Henk heeft er heel veel aan gedaan om de Sint Joris Hof te verbouwen met een prachtig resultaat. Als Hoofdman wist hij de mensen te stimuleren om de vele werkzaamheden uit te voeren en dat heeft geleid tot een schitterend verbouwde Sint Joris Hof. Gezelligheid, lekker hapje en een goei pilske waren zijn sleutelwoorden. Ook de zomertenues werd zijn project, hij vond zijne dikke jas in de zomer "veulste heet" .

De uitvaart vond in besloten gezelschap plaats op dinsdag 2 juni.

1 november 2020 – Gilde Sint Barbara Sint Lucia Uden – Antoon Snijders

Antoon Snijders overleden op 93-jarige leeftijd op 1 november 2020.

Antoon was als geboren en getogen Udenaar, gildebrouder van het eerste uur. Als eigenaar van een ijzerwarenwinkel in Uden heeft hij op verschillende fronten zich ingezet voor het gilde. Naast het lidmaatschap van de Keon commissie was hij voor het gilde een vraagbaken en een graag geziene gildebrouder. Vanaf het ontwaken van het Gilde Sint Barbara en Sint Lucia was hij een actief lid. De laatste jaren van zijn leven heeft hij op de achtergrond het gilde een warm hart toe gedragen. Vanwege de Coronatijd kon hij, ondanks zijn vurige wens, niet met gilde-er begraven worden. Hij ruste in vrede

4 november 2020 – Gilde Sint Antonius Abt Nuland – Wim Vos

Wim werd in 1974 lid van het gilde toen in Nuland de Kringdag georganiseerd werd. Hij is altijd een begenadigd schutter geweest waar met zeker rekening mee moest houden. In de perioden 1981-1983 en 1991-1993 is Wim koning geweest. Vanaf 1984 tot 2001 heeft hij de functie van Deken-Rentmeester bekleedt. Ook had hij de leiding over het onderhoud van het gildeterrein. Twee taken die hij steeds met volle overgave heeft uitgevoerd. Jammer genoeg mochten we Wim bij zijn afscheid van zijn gilde niet de gewenste gilde-er bewijzen. Wim is op 88 jarige leeftijd overleden.

7 november 2020 – Sint Barbaragilde Dinther – Ton Pouwels

Ton werd begin deze eeuw op 69 jarige leeftijd gildebroeder. Hij was zeer actief bij "Het Genootschap" op woensdagmorgen, waarbij Ton tot op hoge leeftijd nog bezig was met het schoonmaken van de dakgoten en het schoffelen langs de parkeerplaats. Ton was de oudste gildebroeder in uniform met zijn 89 jarige leeftijd. Tot op hoge leeftijd heeft Ton het kruisbogen gedaan. Helaas werd zijn zicht op de wip door de jaren heen minder. Ton is plotseling op 89 jarige leeftijd overleden.

29 november 2020 – Sint Joris Gilde Berlicum – Peter van Breugel

Peter was sinds 1987 bij de Guld. Hij was een actief lid en altijd present als we moesten uitrukken. Ook was hij een uitstekende schutter en deed mee aan de interne schietwedstrijden en de wedstrijden van de Hoge Schuts. Hij was een harde werker die het altijd kon maken of verzorgen. Zo heeft hij veel werk verzet met het bouwen van de Sint Joris Hof, de Jeu de Boules banen en de beugelbaan. Sinds een aantal jaar was hij geoefend tamboer en sloeg hij de marsen mee. Daar beleefde hij veel plezier aan. In 1991 schoot hij zichzelf tot koning en in 1993 werd hij lid van de overheid als Jong-Deken. Peter was een jaar ernstig ziek en ook was duidelijk dat er geen kans op genezing was. Op 63 jarig leeftijd is hij overleden.

26 maart 2021 – Sint Jorisgilde Geffen – Antoon Romme

Gildebroeder Antoon Romme. Diep geworteld in ons gilde trok hij jaren lang de kar voor ons nieuwe clubhuis. Mede dankzij zijn financiële kennis en inzicht maakte hij het bouwen voor ons mogelijk en ook zijn politieke vaardigheden waren in dezen erg waardevol. Als oud wethouder van de gemeente Geffen was hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn talent als komisch spreekstalmeester tijdens gilde-evenementen zoals bv. het jaarlijkse burgerkoningschieten kwamen goed van pas. Naast de Financiële Commissie maakte Antoon ook deel uit van de PR-commissie. Hij zorgde regelmatig dat er stukjes naar het Brabants Dagblad en de regionale bladen ging.

Het gilde zat in zijn hart en hoewel hij niet mee kon doen aan alle interne competities, was hij er wel altijd bij betrokken. Er was bv. de Antoon-Romme-Wisselbokaal voor kruisboog en geweer.

Wij als Sint Jorisgilde Geffen hebben veel mooie herinneringen aan zijn warme en markante persoonlijkheid. Wat hij zei was duidelijk en zonder bijbedoelingen. Zo waren ook zijn daden. Hij overleed plotseling op 26 maart 2021. Hij was 20 jaar lid van ons jonge gilde.

26 mei 2021 – Sint Willebrordusgilde Heeswijk – Ria van Koolwijk-Broeren

Het gilde heeft een gildezuster verloren.

Uit haar bazuin komen nu jammer genoeg geen klanken meer.

Trots blies Ria haar bazuin in de zeven jaren dat zij lid was van het gilde.

Ria je bazuin wordt doorgegeven, jeugdleden staan in de rij om jou geluid te laten horen, zij zullen het koesteren zoals jij ook haar koesterde.

Ria was trots toen haar man Tonnie op 3 november 2018 met het 214 schot zich tot koning van het gilde schoot.

De laatste paar jaar waren moeilijk voor je maar je was ondanks je ziekte toch steeds erbij. Zelfs met het sluiten van onze parochiekerk in Heeswijk ging jij met de rolstoel in optocht mee naar deze kerk die nu ook Onze en Jouw kerk geworden is.

Bedankt Ria namens ons allen, groet onze overleden gildeleden van ons en zeg hen dat het gildewezen nog steeds hoogtij viert. Na een lange strijd is Ria op 62 jarige leeftijd overleden.

We hebben Ria op dinsdag 1 juni 2021 herdacht in de Sint Servatiuskerk te Heeswijk-Dinther.

12 juni 2021 – Sint Barbaragilde Dinther – Gerard Verkuijlen

Gerard was sinds 1992 lid van het gilde. In de periode vanaf 1997 t/m 2009 was hij lid van de beheerdercommissie. Vanaf 1998 t/m 2001 was Gerard lid van de evenementencommissie. Jarenlang heeft hij op woensdag morgen koffie gezet tijdens de bijeenkomsten van Het Genootschap. Het Genootschap is een club gildebreders die ons gildeterrein onderhoudt. Wij verliezen met Gerard een waardige gildebrededer. Gerard is overleden op 75 jarige leeftijd.

3. **Behandeling notulen najaarsvergadering 2019 (bespreking actiepunten)**

De notulen en actiepunten van de najaarsvergadering werden goedgekeurd.

4. **Mededelingen en ingekomen stukken**

De bestelde hoeveelheden aan boekjes van het blad "Hoge Schuts" moeten tegen contante betaling geheel per gilde afgehaald worden vóór de vergadering.
Zijn alle boekjes opgehaald? Alles is opgehaald.

Kas is € 3.011,42 en op sparen staat € 172,90. Er is geen kasverslag van deze cijfers. Dit wordt normaal behandeld in de voorjaarsvergadering.

Er zijn 2 gilden die nog voor dit jaar moeten betalen.

Hans Pennings (Oss) heeft eind 2019 de vraag gesteld over de contributie of die naar het aantal leden kan berekend worden. Toentertijd is er al een reactie opgesteld.

Zie bijgaande brief.

Alle belangrijke ingekomen stukken zijn doorgestuurd naar de gilden. Als er vragen over zijn of iemand wil het inzien kun je contact opnemen met het secretariaat.

Wie zijn er aftredend en/of herkiesbaar

Overheid		
Jurgen Swinkels	<u>2022</u>	Ja
Arie Steenbakkers	<u>2022</u>	Ja
Jeu de Boules commissie		
Jan van de Broek	<u>2022</u>	Ja
Vendelcommissie		
Emile van Zutphen	<u>2022</u>	Ja
Vacature		
Trom-bazuincommissie		
Jelle van de Wetering	<u>2022</u>	Ja
Standaardcommissie		
Hans Hoogzaad	<u>2022</u>	Ja
Schietcommissie		
Paul Heerkens	<u>2022</u>	Ja
Kruisboogcommissie		
Jan Brammer	<u>2022</u>	Ja

5. **Bespreking kringdag Uden.**

Na regelmatig overleg met de kerk en feestlocatie zijn we uiteindelijk tot een datum gekomen wanneer wij onze kringdag kunnen organiseren. Deze datum is zondag 10 juli 2022 geworden. Het heeft wel wat voeten in aarde gehad omdat we natuurlijk beide locaties nodig hadden voor onze kringdag en wanneer het bij de ene locatie kon was de andere locatie niet beschikbaar. We zijn dus uiteindelijk blij dat we met z'n allen tot een datum zijn gekomen.

De Heilige mis zal in de Sint-Petruskerk plaats gaan vinden, de erewijn in het parochiecentrum en de feestlocatie is bij Sportpark Moleneind.

Eind 2019 zijn we natuurlijk al begonnen met de voorbereidingen voor onze kringdag. We hadden al verschillende dingen op de rit en geregeld maar helaas door Corona kon dat allemaal niet doorgaan.

Vanaf Augustus 2021 hebben we groen licht gekregen van de Hoge Schuts om door te gaan met onze voorbereidingen voor de kringdag en daar zijn we erg blij mee.

We zijn dus meteen weer aan de slag gegaan. Gelukkig hebben we verschillende sponsors die in 2020 al dingen toegezegd hadden ook voor 2022 kunnen regelen:

- Gebruik velden en kantine voetbalvereniging 'de Rakt'
- Podiumwagen
- Linten Jeu de boules
- Kruisboogbomen
- Dames die helpen met het drinken rondbrengen voor de juryleden
- Hijskraan Adriaan van Oort
- Harmonie = muziekvereniging 'de Eendracht'

Maar natuurlijk zijn er ook sponsors die afgezegd hebben. Maar gelukkig hebben we daar ook weer nieuwe sponsors kunnen vinden en met hen zijn we in contact wat we voor elkaar kunnen betekenen:

- Frietkraam

We wachten ook nog van bepaalde sponsors af of zij ons ook kunnen ondersteunen tijdens deze dag:

- Tent = Maximum
- Verzekeringen = Verzekeraar 'de Bruin'
- EMS = EHBO
- Gilde Loon op Zand = Handboogschieten

De gemeente Uden heeft ons financieel gesponsord en we hebben ons ingeschreven voor de RaboClubSupport waardoor we dit mooie evenement naar Uden kunnen halen.

We gaan nu als Gilde Uden met z'n allen aan de slag om er voor te zorgen dat de Kringdag 2022 een geslaagde dag zal worden.

Erp kan helaas niet bij de kringdag aanwezig zijn i.v.m. koningschieten.

Huldiging Jan Schakenraad

Jan en Joke Schakenraad zijn speciaal uitgenodigd bij deze vergadering. De voorzitter bedankt Jan voor zijn 20 jaar lange inzet voor het secretariaat en de overheid van de Hoge Schuts. Wat Jan allemaal gedaan heeft is niet in het kort te beschrijven. Ook krijgt Joke een mooie bos bloemen voor haar steun aan Jan.

6. Bekendmaking conceptdatums 2021-2023

Zijn er op of aanmerkingen op de data in de evenementenlijst?

Paul van Dijk, Gilde Erp wil 18 juni ruilen met een ander gilde omdat hun accommodatie die dag is verhuurd. Het gilde van Geffen gaat vragen of ze kunnen ruilen.
18 juni 2022 met 7 mei 2022.

Nuland wil graag 30 april ruilen. Arie Steenbakkers (Rosmalen) gaat vragen of zij kunnen ruilen. 30 april 2022 met 30 juli 2022.

Dinther: op dinsdag 24 mei is de 2^e jeu de boules avond. Heeswijk kan ruilen, 8 juni 2022.
24 mei 2022 met 8 juni 2022.

7. Rondvraag

Hans de Visser: 23 april 2026 bestaat de Hoge Schuts 100 jaar. Dinther heeft dan de kringdag.

Jan Schakenraad: Misschien is het leuk om de volgorde van lid worden van de Hoge Schuts de jubilea te vieren op die plek.

Jan Bramer:

Een tijdje geleden hebben we van de schietcommissie een brief rondgestuurd met de vraag wie er mee willen schieten. Deze zijn binnen gekomen op het secretariaat en worden binnenkort doorgestuurd naar de schietcommissie.

Marc Somers:

Ik hoorde net best wel wat reactie op de evenementenlijst, is het een idee dat de gilden alvast de data doorgeven wanneer ze niet kunnen. Erp heeft dit van te voren gedaan maar het is juist handig om dit tijdens de vergadering te doen omdat dan alle gilden er zijn en er meteen overlegd kan worden.

8. Sluiting door de Hoofdman met de Christelijke groet.

De hoofdman sluit de vergadering om 21:29 uur met de Christelijke Groet.
Voorjaarsvergadering is op 10 maart 2022 te Uden

21:00 uur Pauze:

Tijdens de pauze wordt men tegen betaling van € 5,- voorzien van twee koffie en twee worstenbroodjes.

Gildeleden die graag in plaats van worstenbroodjes, belegde broodjes willen, moeten dit één week van tevoren bij het secretariaat van het organiserende gilde opgeven.