



# Gilde St. Antonius Abt Nuland



## Daor hedde de Guld

Voor een Gildebroeder is een Gildedag een van de belangrijkste momenten bij het Gilde. Maar ook de Teerdag is er zeker een van, en het Koningschieten op kermismaandag wat om het jaar plaatsvindt. Verder hebben we als Gilde nog meer activiteiten voor onszelf maar ook heel belangrijk, voor de Nulandse gemeenschap. Zoals Koningsdag, dodenherdenking, meimaand-mis in de St. Jan, Groot Nuwelants Jeu de Boules toernooi, enz. Natuurlijk zijn er dan nog onze competities die elke zondag vanaf 11.00 uur aanvangen in zowel jeu de boules, geweer-, kruisboog- en handboogschieten. De competities duren van maart tot en met november.



Deze activiteiten vinden plaats aan de IJ-zerkampen 22 in het bos van de pastoor. Zoals alle interne competities maar ook het oefenen met zowel het vendelen als

het trommen en bazuinblazen. En na deze activiteiten natuurlijk nog een drankje en altijd effe na buurten in het bos van de pastoor of zoals het bij de Guld heet, "het Guldenschot". En natuurlijk altijd.....keigezellig.

Verschillende activiteiten zijn voor het Gilde mooie momenten maar zeker ook voor de Nulandse gemeenschap. Zoals Koningsdag wat we met veel plezier bijna de hele dag organiseren. Vooral voor de jeugd in de ochtend waarbij er springkussens, huifkar, luchtbuksschieten, schminken en verschillende spellen op het Gildeterrein staan en natuurlijk is er ook

chips, een ijsje en drinken.



In de middag zijn er dan de verschillende schietwedstrijden voor dames en heren, burgerkoning(in) en de viertallen en is er natuurlijk muziek en wordt de inwendige mens zeker niet vergeten!

## Daar hedde de Guld

Zo hebben we ook de volgende belangrijke activiteit, het Groot Nuwelants Jeu de Boules toernooi wat elk jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag. In de ochtend beginnen de voorronden op het grasveld van het Gildeterrein, en hierna wordt er vanaf de kwartfinales met 8 overgebleven teams gespeeld op de gritbanen van het Gilde. Uit deze 8 teams met vaak zeer spannende wedstrijden blijven er uiteindelijk 3 teams over die een mooie prijs winnen, 3de prijs - pachters, 2de prijs - heerboeren en 1ste prijs – landjonkers.

Helaas kan deze activiteit, omdat Hemelvaartsdag drie dagen voor de Gildedag plaatsvindt, geen doorgang vinden. Volgend jaar beter!



En net als op Hemelvaartsdag is natuurlijk ook iedereen welkom op kermismaandag wat voor een Gildebroeder ook een van de belangrijkste dagen in het jaar is.



Op kermismaandag wordt er een keer in de 2 jaar, sinds jaar en dag geschoten voor een nieuwe koning. Als het geen koningschieten is wordt er op een prijsvogel geschoten. De koningsvogel is een houten blok met staart, vleugels en een kop en met groen/gele slingers omhult. Schiet men deze houten vogel eraf dan is hij voor 2 jaar Koning en wordt de nieuwe Koning die dag ingevendeld. Een hele eer is het om koning te worden van ons mooie Gilde, zo zijn er al vele koningen geweest bij ons Gilde die hun naam vereeuwigen door een zilveren koningsschild te schenken. Het schenken van een koningsschild ziet men niet als een plicht maar juist een eer om het Gilde met een schild te verrijken.

Maar eigenlijk zijn alle andere activiteiten net zo belangrijk en heel gezellig. Zoals de jaarlijkse Teerdag, de feestdag van de patroonheilige St. Antonius, of in mei de bedevaart naar de Sint Jan in 's-Hertogenbosch, of de Gildedag van Gildenkring de "Hoge Schuts", of onze contactavond met een kwis en eigen oud Hollandse spellen, of de barbecue, of..... Kortom bij de Guld is het samen in broederschap, zowel jong als oud.

## Hoe wijd zèn we?

De route van de optocht is bekend en zal starten vanaf het Prins Bernhardplein, Dorpstraat, Pelgrimstraat, Schoolstraat, Zandstraat, Zomerdijk, IJzerkampen en eindigt op het feestterrein. Zeker een goede reden om op 21 mei bijv. de Nederlandse/Brabantse vlag uit te hangen.



**De Guld..... is altijd kei gezellig !!!**

**[www.gildenuland.nl](http://www.gildenuland.nl)**