



# Gilde St. Antonius Abt Nuland



## *Daor hedde de Guld*

Elk Gilde heeft heel wat bezittingen, zo natuurlijk ook ons Gilde. Het belangrijkste en meest waardevolle is zonder twijfel het Gildezilver. Dankzij de hoge leeftijd bezit ons Gilde een mooie hoeveelheid zilver wat begint in de zestiende eeuw tot aan het heden. Maar in al die eeuwen zal er misschien wel wat verloren zijn gegaan door oorlog, brand, verlies of diefstal maar ondanks dat hebben we nog een mooie zilverschat. Deze zilverschat bestaat niet alleen uit Koningsschilden maar ook uit eenvoudige herinneringschilden en prijschilden die tijdens Gildedagen gewonnen zijn.



Bij de meeste Gilden zit het Koningszilver vastgenaaid op fluwelen Gildevesten. Zo ook in Nuland is dit het geval en net na de oorlog waren het zwarte vesten maar sinds 1990 zijn het groene vesten met een gouden bies. Maar evenals vele andere Gilden bezitten we zoveel zilver dat het niet alleen door de Koning te dragen is. Daarom lopen er enkele zilverdragers mee om ook een deel van het zilver mee te dragen. Tijdens de Gildedag is het zilver te zien in de tentoonstellings tent.



De Koningsschilden dat ons Gilde in bezit heeft hebben een duidelijke heraldische afkomst. De vorm van onze Koningsschilden zijn in de loop der eeuwen niet zo veel veranderd, alleen zijn er natuurlijk wel uitzonderingen. Veel van onze zilverenschilden die Koningen hebben geschonken hebben vaak bijna dezelfde vorm als ons oudste schild uit 1599. En de Koning schenkt dus na zijn regeerperiode een zilveren schild, en ziet het schenken van een Koningsschild niet als een plicht maar voor de Koning is het juist een eer om het Gilde met een persoonlijk schild te verrijken.

## Daar hedde de Guld

Na de vorm was ook zeker wel belangrijk wat er voor afbeelding op het schild kwam te staan zoals een boerderij, een beroep, het huismerk, familiewapen of de Heilige Antonius.

Maar zeker ook de vrije tijd, zoals liefhebber zijn van muziek wat op het mooie Koningsschild hiernaast staat. Want hierop staat als afbeelding een lier en daarnaast de tekst "Eendragt – Maakt Magt". Een Koningsschild uit 1853 van Petrus Verhagen die in juni 1873 samen met enkele andere liefhebbers van muziek, Harmonie Union oprichtte die daardoor dit jaar hun 150-jarig bestaan vieren. Een hele mooie mijlpaal voor Harmonie Union in Nuland.



Het grootste deel van de Gildenschat bestaat uit het zogenoemde prijszilver. Tijdens Landjuwelen en Gildedagen worden veel schilden geschonken als herinneringszilver waarvan ons Gilde een hele verzameling van heeft. Maar ook de zilveren schilden van bijv. mooiste Gilde in optocht, of het mooiste Vaandel, tentoonstelling en alle groepsrijzen in vele disciplines, enz. Verder zijn er geschenkschilden die van persoonlijke aard zijn en aan het Gilde worden geschonken. Vaak zijn dit gewonnen schilden van tamboers, vendeliers of schutters. Het oudste prijszilver wat bij ons Gilde in bezit is, is hiernaast afgebeeld; "1ste prijs grootst aantal schilden" uit 1907.

Net zoals dit oudste prijszilver hangt al dit zilver in een prijzenkast bij het Gilde. Een grote kast met vele verschillende schilden met aparte en mooie vormen zoals bijv. medailles, een lauwerkrans, enz. In 1999 zijn we onderscheiden met de Koninklijke Erepénning en hoewel het helemaal geen zilver is, is het net zo waardevol als de rest van onze zilverschat. Dus bij elkaar hebben we een mooie zilverschat van eeuwenoud tot aan nu.

## Hoe wijd zèn we?

De uitnodigingen zijn de deur uit en zien we natuurlijk de Gilden van Kring Maasland tijdens onze grote Gildedag in Nuland, maar ook Gilden van andere Kringen uit Noord-Brabant. Daardoor zullen er straks tijdens de Gildedag ongeveer 45 Gilden en dus zo'n 1500 Gildebroeders en -zusters aanwezig zijn, een heel spektakel.



**De Guld..... is altijd kei gezellig !!!**

**[www.gildenuland.nl](http://www.gildenuland.nl)**